

AAPenstreken ten koste van een ontsnapte wallaby



Op dinsdag 28 juli werd in een verwilderde tuin bij een leegstaand huis in het Gelderse Gameren een Bennetwallaby ontdekt. Waar het dier vandaan kwam is niet duidelijk, het dier was angstig, maar in een goede conditie. Het dier hield zich schuil in de begroeiing van een grote openstaande volière op het terrein, de eigenaar sloot de volière en schakelde hulp in.

En toen kwam stichting AAP in beeld, zij zouden het dier op vrijdag komen 'redden'. Maar natuurlijk niet, voordat eerst de voltallige pers was gealarmeerd, die moest uitgebreid verslag doen van deze heroïsche reddingsactie. De plaatselijke krant kwam fotograferen, omroep Gelderland kwam filmen en er werden afspraken gemaakt met SBS6 om op vrijdag de reddingsoperatie te komen filmen en aan heel Nederland te vertonen. Dat het dier steeds banger werd van steeds weer andere mensen die dichtbij probeerden te komen, dat was voor AAP kennelijk niet zo belangrijk. En trouwens, hoe meer paniek, des te spectaculairder de tv-beelden van SBS6.

Gelukkig konden de mensen van de Kangoeroe Werkgroep tijdig ingrijpen. In het belang van het welzijn van het dier werden de pers en andere sensatiezoekers bij de vangactie geweigerd en kon het dier in alle rust in een transportkist worden overgebracht naar het opvangadres. Daar heeft het inmiddels aansluiting gevonden bij een groep soortgenoten.

Heel bijzonder is dat AAP drie maanden eerder weigerde om een groep van vijf wallaby's op te vangen die (om redenen van bezuiniging) weg moesten bij een psychiatrisch centrum, nee, ze deden niks met kangoeroes. Dat laatste lijkt te kloppen, de huiseigenaar kreeg het advies om het dier konijnenkorrels, appels en sla te geven, terwijl er al tientallen jaren overal in Nederland kangoeroe-brokken via elke dierenspecialzaak te krijgen zijn. Bovendien, fruit is funest voor de spijsvertering van deze dieren. De zorg voor welzijn begint bij een juiste voeding.

De les van dit gebeuren is duidelijk. Mocht een dier hulp nodig hebben, schakel dan zo snel mogelijk de deskundige houders en hun organisaties in. Blijf weg bij de organisaties die hun kostje bij elkaar scharrelen met de handel in zieligheid en er niet voor schuwen hun publiciteitscampagnes belangrijker te vinden dan het welzijn van de dieren die het treft.

En voor wat betreft de pers, natuurlijk is die welkom om, binnen de grenzen die de dieren aangeven, bij de dierhouders te komen filmen en fotograferen. Het wordt dan wèl wat minder sensationeel, gewoon, heel bijzondere dieren zoals wallaby's, die verantwoord worden gehouden.

Ir. Ed.J.Gubbels
Secretaris PVH

lees verder voor meer nieuws : [kangoeroe-opvangcentrum](#)